



Kakofonix

Jaargang 2 (18/19) nummer 2

Allerbeste Kelten,

we bijten het spits van blok 2 af met een spiksplinternieuwe Kakofonix.

De nieuwe redactie is inmiddels geïnstalleerd en brengt jullie deze keer een heuse Keltencolumn en een nieuwe OC rubriek. Als vanouds hebben we de agenda voor aanstaande activiteiten en (wel twee!) Asterpixs. Daarnaast nog een guest Celtoon door oud-Kelt en striptekenaar Linus Band van Van Hamel.

🌿 **Veel leesplezier! Demi, Jim, Kayleigh en Merel** 🌿

Guest Celtoon door Linus Band



✉ contact@arlinus.com

📅 Agenda Blok 2

14 NOVEMBER: Filmavond van 17:00-20:00 uur.
Stem via Asterixs Facebookpagina op je favoriete film! Locatie volgt.

23 NOVEMBER: Buitenlandvoorlichting.
Georganiseerd door Idéfix. Locatie volgt.

29 NOVEMBER: Leven-na-Keltisch dag.
In samenwerking met Van Hamel organiseert Idéfix een avond waarop oud-studenten zullen vertellen over hun leven na Keltisch. Locatie volgt.

3 DECEMBER: Sinterklaasviering. Locatie volgt.

WEEK 51: Keltisch kerstdiner + cantus. Locatie volgt.

OC-NIEUWS

Dag lieve mede-kelten,

De eerste OC-vergadering van studiejaar 2018-2019 zit er alweer op! Zoals gewoonlijk is de vergadering goed verlopen en duurde deze niet erg lang. De cursussen van blok vier van vorig jaar zijn besproken, waarbij niet al te veel bijzonderheden ter sprake kwamen, en natuurlijk hebben we het even gehad over jullie algemene beoordelingen van de studie voor de visitatie die zal plaatsvinden. Ook hebben de docenten samen met de student-leden van de OC, de opleidingscoördinator en de departmentassessor de veranderingen voor aankomende studiejaar doorgesproken. De docenten zullen jullie hiervan nog op de hoogte stellen in een uitgebreide uitleg.

De OC heeft haar goedkeuring gegeven aan de plannen: door de bezuinigingen moeten dingen veranderen, maar wij geloven dat de manier waarop de vakkenpakketten en

studiemogelijkheden voor aankomende jaren zijn samengesteld de beste opties zijn in deze moeilijke periode. Zoveel mogelijk cursussen blijven behouden doordat een aantal om het jaar aangeboden zal worden. Dit verlicht de druk op docenten en waarborgt de kwaliteit van de opleiding.

We lichten een tipje van de sluier op: filologie zal worden opgesplitst in *Middle Welsh 3* en *Old Irish 3* en wordt voortaan om het jaar gegeven in jaar 2, en in het basispakket van jaar 1 zit voortaan ... [tromgeroffel] *Continental Celtic!* Wij vinden dit zelf een ontzettend leuke toevoeging voor jaar 1 en hopen dat jullie het daarmee eens zijn.

Uiteraard zijn dit niet de enige veranderingen; over de rest krijgen jullie van de docenten nog veel meer te horen. - Jim



Kakofonix

Jaargang 2 (18/19) nummer 2

Column door Demi

The conquering of Old Irish

I don't think anything I've ever done in my life has caused me as much stress as Old Irish 1 did.

As a Celtic major, I knew fully well what I was getting myself into. At least, I thought so. I quickly learned that Old Irish is a kitty that likes to scratch. Or well, rather something like a giant tiger clawing away at you until you look like you just got hit by Cú Chulainn's *gae bulga*.

As the midterm drew near, my sanity decreased to the point of actual nightmares about Old Irish grammar. I once woke up bathing in cold sweat, because I could not remember the paradigm of the infixed pronouns class B. Not quite how I expected life at university to be.

But is that all there is to Old Irish, sleepless nights and stressful days? Not at all. In fact, Old Irish 1 has not only caused me the most stress, but I've also never had more fun. It pushed me to

my limits and over it, but not necessarily in a bad way. Unexpectedly, there's a strange kind of joy found in piecing together all the odd pieces Old Irish is made of.

With that I must also give my classmates and Karianne credit, because it would have been way less fun without recurring jokes like the killing of schwa's and a certain made-up myth. Alongside with the hilarious literature, with horses biting chunks out of people, warrior-frenzies and a woman dying by... cheese.

So yes, Old Irish 1 demands a lot of you: willpower and dedication are mandatory to make it through. But, it also brings satisfaction and bliss (once you make it through the midterm, that is). If you ask me, it's one-hundred percent worth it. I don't even have to feel insecure about anything I do anymore, I only have to think this:

If I can do Old Irish, I can do anything.



"Ik heb de DIL gevonden!"



Asterpix

door Kayleigh

"Asterix en zijn nieuwe pompoenmaatje vonden het Samhain kamp erg gezellig!"

